

CHANTY

-----door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

- 1] Verbastering van **SHANTI**: afkomstig uit het sanskriet: 'rust'; 'innerlijke vrede'.
Komt uit het heilige boek Atharva-Veda.
Shanti wordt vaak gebruikt in de heilige boeken van de Upanishads en in teksten over meditatie en yoga. Gebed en mediatie, mits goed geëxerciseerd, kan een mens brengen in de geestelijke toestand van 'shanti'.
In latere heilige hindoestaanse geschriften, zoals de Puaranas, wordt 'shanti' als een persoon voorgesteld. Dan is zij een dochter van 'Geloof'. Zij huwt met Atharvan, een voor-historische priester. In andere teksten wordt zij beschouwd als een dochter van de godheid Daksha: en is zij gehuwd met Dharma, godsdienst.

*

Tot de varianten behoort o.a. 'Santi'

*

Bijzonderheden

Christenen van Indiase afkomst kiezen voor hun kinderen namen, die hindi-vertalingen zijn van christelijke namen. Meestal zijn het samengestelde namen. Vaak komt daarin het woord 'shanti' terug:

Santhyanai	=	Consolata	=	getroost
Shanta	=	Irene	=	vrede
Shanti	=	Salome	=	wijsheid
Shantilata	=	Pacifica	=	vredebrenghster
Shantivani	=	Frederica	=	machtig in vrede
Shantoprya	=	Placida	=	zachtaardig
Santoprabha	=	Concordia	=	eensgezindheid

*

Uit deze waaier van betekenissen kunnen we de gevoelswaarde van Shanti enigszins afleiden: het verenigt in zich vrede, troost, wijsheid, zachtaardigheid, harmonie enz.

*

- 2] Verkorte koosvorm van CHANTAL
- 2.1 Afgeleid van een Franse familienaam die bekend werd door de heilige Jeanne Françoise Frémiot de Chantal (zie onder).
Deze naam houdt verband met het oud-Franse woord 'cantal' = 'steen' of 'steenblok'. De oorsprong van de familienaam zou dus terug kunnen gaan op de aanduiding 'metselaar', 'steenhouwer'.
In het voormalige gewest Saône-et-Loire, gemeente Monthelon, lag een gehucht Chantal; ook dat had zijn naam waarschijnlijk te danken aan de stenige grond.
- 2.2] De overeenkomst met het Franse woord 'chanter' = 'zingen' berust op toeval.

*

Jeanne Françoise Frémiot de Chantal, Annecy, Frankrijk; stichteres; † **1641**;
feest 12 december.

Zij werd in 1572 in de Bourgondische stad Dijon geboren als dochter van de edelman Frémiot. In 1592 trad ze in het huwelijk met baron de Chantal. Het werd een zeer gelukkig huwelijk, dat gezegend werd met vier kinderen. In 1601 echter kwam de baron om bij een jachtpartij. Vanaf dat moment wijdde Jeanne zich alleen nog maar aan dingen van het geloof: gebed en naastenliefde. Ze liet zich in haar geestelijk leven leiden door Franciscus van Sales. Hij zou later zelf ook heilig worden verklaard. Hij raadde haar aan een kloosterorde voor zusters te stichten. Dat deed ze en ze noemden zich 'Visitandinnen', naar het feest van Maria Visitatie (= dat Maria op bezoek gaat bij haar bejaarde nicht Elisabeth, die op dat moment al zes maanden in verwachting is van de latere Johannes de Doper). Het klooster was vooral bedoeld voor weduwen en vrouwen die zich geroepen voelden tot een kloosterlijk leven, maar niet opgewassen waren tegen de strenge praktijken in de kloosterordes die er tot dan toe waren. Jeanne was zeer geliefd bij iedereen die haar kende, zowel in haar familie als onder de medezusters in het klooster. Haar leidsman Franciscus van Sales noemde haar graag "de volmaakte vrouw". Aan het eind van haar leven moest zij hevige pijnen naar ziel en lichaam doormaken. Ze stierf te Moulins, maar werd begraven in Annecy, Savoie. Daar wordt ze vereerd tot op de dag van vandaag.