

CHANNA is een verkorte Hebreeuwse variant van JOHANNA

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Vrouwelijke vorm van Jochanan: 'Hij (= God) zal genadig zijn'.

Er is grote verwantschap met de namen Anna en Hanna.

*

Hanna (ook **Anna** of **Hannah**) van **Silo**, moeder van Samuël, Israël; † **ca 1100 vóór Chr.**

Feest 23 juli (oost.kerk) & 9 december.

Zij was de moeder van de profeet Samuël uit het Oude Testament. Zij en haar man Elkana hadden geen kinderen kunnen krijgen. Toen is ze naar het heiligdom van de Heer gegaan, waar Eli op dat moment de priesterdienst vervulde, en beloofde de Heer dat, als zij een kind zou krijgen, het aan Hem zou worden toegewijd. Toen Eli echter de oude vrouw zo heftig haar lippen zag bewegen zonder geluid voort te brengen, meende hij dat ze dronken was. Zij legde hem haar verdriet voor. Na een jaar is toen alsnog Samuël geboren, die later een groot profeet in Israël zou worden (zie 1 Samuel 1). Waarschijnlijk is Hanna op deze dag geplaatst, omdat haar naamgenote en oma van Jezus ook vandaag wordt gevierd (zie Maria Onbevleete Ontvangenis).

*

Anna van Jeruzalem, Palestina; oma van Jezus; † **1e eeuw**.

Feest 25 (oosterse kerk) & **26 juli** (met haar man Joachim) & 9 september (met haar man Joachim) & 9 december (Maria Onbevleete Ontvangenis).

Volgens de legende was zij de moeder van Jezus' moeder, Maria. Zij was gehuwd met Joachim. Het waren vrome Joden, die hun leven lieten leiden door de liefde tot God. Met alle grote feesten begaf Joachim zich naar de tempel om daar een offer aan God op te dragen. Verdrietig was alleen dat ze geen kinderen hadden. Herhaaldelijk hadden ze God erom gesmeekt, en ze beloofden erbij dat ze het kind aan God zouden toewijden, zodat Hij erover kon beschikken, maar zonder resultaat. Intussen waren ze al oud geworden.

Bij gelegenheid van het feest van de tempelwijding trok Joachim met een paar familieleden naar de tempel om een offer op te dragen. Anna bleef thuis. Maar toen de hogepriester hem tussen de andere joden in zag staan, sprak hij smalend: "Hoe durf jij, Joachim, tussen al die anderen te gaan staan? God heeft je immers gestraft door je geen kinderen te geven. En dacht je dan dat Hij je offer zou aannemen? Zorg eerst maar dat die schande van jou uit ons midden wordt weggenomen, dan mag je terugkomen om weer te offeren."

Beschaamd maakte Joachim dat hij wegwam. Hij durfde ook niet meer naar huis, bang dat hij daar met de vinger zou worden nagewezen. Hij verborg zich tussen de herders van Bethlehem. Daar verscheen hem een engel die hem aankondigde dat hij een kind zou krijgen: een meisje dat hij Maria moest noemen. En geef haar aan God, zoals je beloofd hebt. Ga naar Jeruzalem; daar zul je vrouw Anna tegenkomen. Ze maakt zich erg bezorgd om je. Je zult haar treffen bij de Gouden Poort.

Zo ging de engel ook naar Anna. Haar verkondigde hij dezelfde vreugdevolle boodschap. Ook zij begaf zich op weg. Bij de Gouden Poort werd het een aandoenlijk weerzien. Die ontmoeting geldt als het moment, waarop Anna van Maria in verwachting raakte.