

**BOWY** is een variant van BOWIE

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: [www.heiligen-3s.nl](http://www.heiligen-3s.nl))

### Betekenis

Naam uit het Gaelic-Schots = 'met geel (goud-blond) haar'.

Naar het schijnt eigenlijk een achternaam die is als voornaam wordt gebruikt

\*

### Bijzonderheden

Dezelfde betekenis heeft in de Latijnse cultuur de naam Flavius.

\*

We horen dezelfde naam terug in de achternaam van de bekende popzanger David Bowie.

\*

### Heiligen

Een heilige Bowie of Bowey is vooralsnog onbekend. Wel kennen we een aantal heiligen met de naam Flavius of Flavianus. Onder meer:

**Flavianus van Constantinopel**, patriarch & martelaar; † 449.

**Feest 17 & 18 februari.**

Hij was een leerling van de grote kerkvader Johannes Chrysostomus († 407; feest 13 september). Na zijn priesterwijding was Flavianus als schatbewaarder verbonden aan de grote kerk (= Hagia Sofia) in Constantinopel. In 448 werd hij gekozen tot patriarch van deze stad. Hij was onkreukbaar; zo weigerde hij de kostbare geschenken, die hem vanuit het hof werden aangeboden. Waarschijnlijk zat er inderdaad een politieke bedoeling achter. In het oude Romeinse martelarenboek staat over hem: *'Terwijl hij [= Flavianus] te Efese het katholieke geloof verdedigde, werd hij door de partijgangsters van de goddeloze Dioscurus geslagen en getrapt, en vervolgens in ballingschap gezonden. Daar stierf hij drie dagen later aan zijn verwondingen.'*