

## **BERDINUS** is een Latijnse variant van BERTWIN(US)

-----door Dries van den Akker s.j. (zie ook: [www.heiligen-3s.nl](http://www.heiligen-3s.nl))

### Betekenis

Samengestelde Germaanse naam:

- 1] 'bert-': afkomstig van het oud-Germaanse woord 'beraht' of 'percht' = 'stralend', 'prachtig' (vgl. 'pracht')
- 2] '-win': oud-Germaans woord 'vriend'.

\*

**Berthuin van Malonne** osb, België; bisschop & abt; † **ca 698**.

**Feest 11 november.**

Hij was van adellijke, angelsaksische afkomst. Zijn opleiding kreeg hij bij de monniken van Othbelle. Hij zou ook tot bisschop zijn benoemd van die (onbekende) stad.

Door een engel daartoe aangespoord gaf hij de opbrengst van al zijn bezittingen weg aan de armen, behield alleen maar enkele boeken en kostbare relieken en stak in gezelschap van een groepje gezellen over naar Gallië op het vasteland. Dat moet geweest zijn in de tweede helft van de 7e eeuw. Volgens sommige bronnen zou hij eerst naar Rome gegaan zijn, daar twee jaar hebben doorgebracht en toen pas naar de Ardennen zijn getrokken.

Anderen vertellen niets over Rome en suggereren, dat hij zich na de overtocht vestigde in het bos van Malaigne aan de oevers van de Sambre, en stichtte er een abdij te Malonne, destijds Maloigne geheten, of Malonia. Aanvankelijk bouwde hij er voor zichzelf een kluzenaarsverblijf (cel). Maar toen de adellijke eigenares van het gebied hem het hele terrein waar hij zich had gevestigd afstond, bouwde hij er een kerk en een klooster. Het zou bekend worden onder de naam Malonne.

Overigens stamt zijn levensbeschrijving van enkele eeuwen later.

Daarin wordt ook nog verteld, hoe hij als apostel in de Ardennen het evangelie bracht, afgodsbeelden en tempels vernielde, en er kerkjes en kloosters voor in de plaats zette.

Hij ligt nog altijd begraven in de kerk te Malonne, die naar hem is genoemd. Jaarlijks wordt er een processie gehouden met zijn reliekschrijn. Buiten de kerk is er een Bertuinusbron; volgens de overlevering geneest het water ervan allerhande kwalen en ziekten; in het bijzonder toevallen en reumatische aandoeningen.

Zijn hoofd bevindt zich volgens zeggen in het tehuis van de Broeders van Christelijke Scholen te Malonne.

Hij wordt afgebeeld met vijf kerken (verwijzend naar zijn werk in Wallonië).

\*

**Bertin van Sithiu**, Frankrijk; stichter & abt; † **698; feest 5 september.**

Ingetreden in Luxeuil; met Sint Audomarus († 670; feest 9 september) medestichter en tweede abt van Sithiu, het latere naar hem genoemde klooster St-Bertin in Noord-West-Frankrijk.