

## BELINDA

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: [www.heiligen-3s.nl](http://www.heiligen-3s.nl))

### Betekenis

Onzeker. Er worden verschillende mogelijkheden geopperd:

- 1] Samengestelde Germaanse naam:
  - 1.1 'Be-'
    - 1.1.1 verbastering van 'Bet-' wat op zijn beurt weer een verkorting zou kunnen zijn van 'bert' = 'schittertend', 'prachtig'.
    - 1.1.2 verbastering van 'ber-' = 'beer'  
Dus zo 'lenig als een beer/berin' of 'beschermster als een beer/berin' of 'strijdend als een beer/berin'  
\*
  - 1.2 '-lind'
    - 1.2.1 'linde', 'lindeboom' of 'lindehout'; men vermoedt dat in de oude tijden schilden van deze taaie en sterke houtsoort werden gemaakt. In dat geval heeft 'Linda' dus de betekenis van 'bescherming'.
    - 1.2.2 'slang' (vgl. 'lint' en 'lintworm'); dit dier wordt in verschillende culturen aangezien voor wijs: 'doorgronder van geheimen'.
    - 1.2.3 'lenig', 'soepel', 'teder' (vgl. 'lente'); in het Spaans betekent 'lindo' = 'mooi', 'lief', 'fijn' enz.
    - 1.2.4 Soms wordt Linda ook beschouwd als een verfraaide vorm van '-line', de uitgang van vele vrouwennamen, zoals Caroline, Eveline, Wendeline enz.  
\*
- 2] Italiaanse naam, afgeleid van Bella; het achtervoegsel '-inda' ontstond door overeenkomst met Lucinda (van Lucia) enz.  
Bella kan meerdere betekenissen hebben:
  - 2.1 vrouwelijk bijvoeglijk naamwoord 'mooi'.
  - 2.2 verkorting van Isabella, variant van Elisabeth vanuit IIsabeth (en Isabeau?) waarschijnlijk oorspronkelijk afkomstig uit het Provençaals.  
Afgeleid van de samengestelde Hebreeuwse naam 'Eli-sjeba':
    - 2.2.1 'Eli-' = 'mijn God';
    - 2.2.2 '-sjeba' = 'zweren';  
Dus: 'God heeft [trouw] gezworen', 'God is mijn eed' of 'Het is God bij wie ik zweer'.  
\*
- 3] Spaans-Portugese naam. Vervrouwelijkte vorm van 'Belen': Spaans-Portugese verkorting van 'Bethlehem', Hebreeuwse plaatsnaam; betekent 'huis van brood'.  
Beroemd geworden, omdat daar Jezus geboren zou zijn. Het was ook de plaats waar het beroemde koningshuis van David vandaan kwam.  
\*

**Belina** (ook **Béline**) **van Landreville** (Arr. Bar-sur-Seine; bisdom Troyes), Frankrijk; martelares; † **1135**; **feest 8 september**.

Boerendochter. Tijdens het hoeden van haar vaders kudde overweldigd door haar landsheer. Toen zij zich verzette, sloeg hij haar de schedel in.

\*

**Berlindis** (ook **Bellaude** of **Berlinda**) **van Meerbeke** osb, België; kloosterlinge met **Nona** en **Celsa**; † **ca 702**; **feest 3 februari**.

Zij werd geboren als dochter van Heer Odelard van Meerbeke bij Ninove. Haar moeder heette Nona en zou een zus geweest zijn van de heilige bisschop Amandus. Vader bezat uitgestrekte landgoederen in het midden van het huidige België. Nona stierf toen Berlindis twaalf was. Intussen had haar vader strijd moeten leveren tegen de Noormannen. Deze werden uiteindelijk verslagen. De prijs was hoog. Zijn enige zoon Eligard was gesneuveld en hijzelf was melaats uit de strijd gekomen. Hoewel Berlindis hem met grote liefde verzorgde, nam zij alle voorzorgsmaatregel om zelf niet besmet te raken. Beroemd is de anekdote dat zij de beker waaruit haar vader had gedronken, eerst zorgvuldig omspoelde en schoonmaakte alvorens er zelf gebruik van te maken. Naar de opvattingen van die tijd was een dergelijke daad beledigend. Dit leidde ertoe, dat vader zijn dochter ontferde en al zijn bezittingen schonk aan de abdij van Nijvel. Berlindis beseftte dat zij haar vader intens verdriet had gedaan en trok zich terug in een leven van een boete en gebed. Zij leefde uiterst sober: zomer en winter sliep ze op een eenvoudig matje op de grond met een steen als hoofdkussen; ze droeg een haren boetekleed en gebruikte nooit vlees of wijn. De opbrengst van het land schonk zij steevast weg aan de armen. Na haar dood noemde men haar de 'Weldoenster van Meerbeke'.