

BABITA

-----door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Hindoestaans = 'geboren in het eerste kwart van een astrologische dag'.

*

Komt ook voor in het westen. Kan twee herleidingen hebben:

1] Koosvorm van BARBARA

Deze naam is afkomstig van een adellijke oud-Romeins geslacht: de Barbari. De naam betekent 'vreemdelinge'; eigenlijk 'brabbelaarster' (Grieks & Latijns)

Barbara van Nicomedië (= Izmit, Noord-Turkije), Bithynië, Klein-Azië; maagd & martelares; † **ca 306; feest 4 december.**

Haar verhaal berust op legende. Dochter van een rijke heiden die haar tegen ongewenste invloeden wilde beschermen en haar opsloot in een toren. Werd desondanks christen, en liet drie vensters in de toren aanbrengen als verwijzing naar de Drie-eenheid. Haar vader liet haar ombrengen.

*

2] Koosvorm van ELISABETH. Onder invloed van de kindertaal is Elisabeth verkort tot 'Beth', waarbij de 'b'-klank is verdubbeld.

Afgeleid van de samengestelde Hebreeuwse naam 'Eli-sjeba':

2.1] 'Eli-' = 'mijn God'

2.2] '-sjeba' = 'zweren'

Dus: 'God heeft [trouw] gezworen', 'God is mijn eed'

of: 'Het is God bij wie ik zweer';

Elisabeth van Thüringen, Marburg, Duitsland; weduwe en weldoenster; † 1231; feest + 17 (voorheen 19) november.

Hongaarse prinses. Gelukkig gehuwd met landgraaf Ludwig IV van Thüringen. Ze kregen drie kinderen. Met instemming van 'haar broertje', zoals Elisabeth hem liefkozend noemde, had zij veel aandacht voor de armen. Haar gulle gaven wekten de jaloezie en de haat van haar schoonmoeder. Die wist haar zoon zoover te krijgen dat hij de aalmoezen verbood. Op het moment dat Elisabeth met de spijzen van haar eigen tafel onderweg was naar de zieken, stuurde schoonmoeder haar zoon achter haar aan met de vraag wat ze in de plooiën van haar gewaad verborg. Er kwamen rozen uit te voorschijn. Ludwig stierf tijdens een diplomatieke missie in dienst van de keizer. Onmiddellijk werd Elisabeth zonder een cent met haar kindertjes het paleis uitgezet. Ze ging wonen in een klooster en besteedde al haar tijd aan armen en zieken. Ze stierf al op 24-jarige leeftijd.

*

Elisabeth van Jeruzalem, Palestina; met haar man Zacharias; † 1e eeuw; feest 5 november.

Over hen wordt verteld in het 1e hoofdstuk van Lukas' evangelie. Toen Zacharias als priester de dienst had in de tempel, verscheen hem naast het wierookaltaar de engel Gabriël (29 sep.) met de boodschap, dat hij en zijn vrouw op hun oude dag toch nog een zoon zouden krijgen die ze Johannes moesten noemen, de latere Johannes de Doper (24 jun. & 29 aug.). Zacharias vroeg waaraan hij dat allemaal zou kunnen zien. Daarop antwoordde de engel, dat hij, Zacharias, geen woord meer zou kunnen uitbrengen, tot het zover zou zijn. Hij ging naar huis en na enige tijd raakte zijn vrouw Elisabeth inderdaad in verwachting. Na zes maanden kwam haar nichtje Maria op bezoek (31 mei). Deze had juist te horen gekregen dat ze van Godswege een kind zou krijgen dat zij Jezus moest noemen (25 maa.). Toen Elisabeth door Maria werd begroet, sprong het kind op in haar schoot. Meteen na de geboorte van het kind schreef Zacharias op een kleitafeltje dat het Johannes moest heten. Op dat moment kreeg hij zijn spraak terug. Volgens de legende werd Zacharias aan het altaar omgebracht tijdens de kindermoord van Bethlehem (28 dec.). Elisabeth vluchtte met het kind de bergen in.